

Diaconie al doende... #8



Diaconaal predikant Fred van Helden loopt pionierend door Delft. Hij zoekt waar mensen hulp nodig hebben en waar kerken en maatschappelijke organisaties hulp bieden. Hij probeert bruggen te leggen om samen de stad van dienst te zijn. Hij vertelt ons wat hij op zijn pad tegenkomt.

De Week van Ontmoeting
26 september t/m 2 oktober 2024

EEN
TEGEN
EENZAAMHEID

Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Dat is de Week van Ontmoeting. Verbinding staat centraal. Iedereen kan deelnemen aan de Week van Ontmoeting door het organiseren of bezoeken van een activiteit. Of door gewoon iets met iemand in je omgeving te doen. Samen maken we van deze Week een succes!

Bijeenkomst 1 oktober
Hoe herken je eenzaamheid?

Hoe herken je eenzaamheid?
Hoe ga je in gesprek?
Wat kan jij betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt?

Je denkt dat iemand die je kent eenzaam is. Je wilt graag helpen, maar weet niet hoe. Je kunt het gevoel van eenzaamheid niet voor de ander oplossen, maar je kunt wel helpen. De training vertelt ons iets over oorzaken en kenmerken van eenzaamheid. En is voor iedereen, voor vrijwilligers, de buurvrouw, een vriend, een familielid, een ondersteuner. Ook leer je over waar het gevoel van eenzaamheid vandaan kan komen. En welke gevolgen het heeft. Je krijgt ook tips over hoe je iemand kan ondersteunen om eenzaamheid te verminderen. Humanitas heeft een e-learning gemaakt. Die zullen we doornemen. Kijk alvast op: <https://www.humanitas.nl/elearning/eenzaamheid/story.html>

Doel: Hoe herken je eenzaamheid? Wat kan je zelf doen?
Voor wie: inwoners, met name vrijwilligers, en betrokken bewoners
Wanneer: Dinsdag 1 oktober
Waar: Marcuskerk, Menno Ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft
Tijd: 19.30-21.00 uur
Programma: Onder het genot van gratis koffie/ thee en wat lekkers gaan we in gesprek. We gebruiken hiervoor filmpjes over eenzaamheid. Er zal een signaleringskaart, specifiek voor Delft, worden toegelicht en uitgedeeld aan de deelnemers.
Gast: Chantal van Arensbergen, Adviseur Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid
Aanmelden: mail of bel Delft voor Elkaar, administratie@delftvoorelkaar.nl 015 760 02 00
Aanwezig: Titus Hijnekamp (Delft voor Elkaar), Marijke van der Hoeven (Pieter van Foreest) en Fred van Helden (Delftse kerken).



Meezingfeest Mijn Oude Delft

Woensdag 2 oktober | 14:00 - 16:30 |
Theater De Veste, Vesteplein 1, Delft, 2611 WG, Nederland

Op woensdag 2 oktober sluiten we de week van de ontmoeting af met een meezingfeest, speciaal voor u! Verschillende artiesten presenteren in Theater de Veste een programma met liedjes van toen, die iedereen kent. U bent van harte welkom om deze middag met elkaar te beleven.

Info: Vanaf 4 september vraagt u gratis een kaart aan bij de kassa van Theater de Veste. 015 212 1312 of mail aan kassa@theaterdeveste.nl o.v.v. Delfts Meezingfeest op 2 oktober 2024. Maximaal 4 kaarten per bestelling.

Agenda's

Alle activiteiten in de week van de ontmoeting en méér zijn te vinden in de volgende agenda's

Tip voor de diaconie?

Diaconaal predikant
Fred van Helden
ds.diaconie@pgdelft.nl
0630221990

Delft Samen: Ontmoeten, eten en bewegen

<https://bit.ly/agendaDelftsamen>

Ontmoetingsplekken koffie ochtenden, maaltijden en beweging



Diaconie in Delft

<https://bit.ly/diaconieinDelft>

Koffie ochtenden, maaltijden en beweging in de Delftse kerken

Tips voor de sociale agenda's <https://bit.ly/tipdiaconie>

Red je het wel? Armoede bespreekbaar maken en aankaarten



Een op de 12 huishoudens heeft moeite om financieel rond te komen. En toch weten we in de kerken moeilijk te signaleren wie geldzorgen heeft. Zijn die er niet in de kerk? Sommige gebeurtenissen in het leven kunnen ook heftige financiële gevolgen hebben, zoals je baan verliezen, een ingrijpende ziekte of uit elkaar gaan. Dan is het nodig dat iemand de vraag stelt: "Red je het wel?"

In het najaar verzorg ik samen met Inge Weijts van Schuldhulpmaatje Delft en Arnoud van der Kolk van Kerinactie 3 avonden met de titel 'Red je het wel?' Armoede Signaleren en aankaarten

De 1^e avond gaat over Signaleren van Armoede, begrip voor mensen in armoede, bespreekbaar maken en aankaarten van armoede. Op de 2^e avond maken we kennis met organisaties in Delft die helpen. O.a. met ISF (Interkerkelijk sociaal fonds) en Schuldhulpmaatje (ISOFA) en Voedselbank. En bespreken we a.d.h.v. jouw vragen wie je kan helpen. Op de 3^e avond kijken wat het de eerste 2 avonden aan ideeën hebben opgeleverd en hoe we elkaar kunnen helpen.



Data: Donderdag 3 oktober | Ma. 4 november | Ma. 11 november

Locatie Hofkerk, Cort van der Lindenstraat

Tijd 20.00 – 22.00 (inloop 19.30 u)

Voor wie? Deze bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor diakenen pastoraal ouderlingen, contactpersonen en (bezoek) medewerkers van alle kerken en verder voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema

Info en aanmelden Diaconaal Predikant Fred van Helden favanhelden@gmail.com 0630221990

Oma's Soep zoekt Opa's en Oma's die behoefte hebben aan een pen- of belvriend

Oma's Soep verkoopt heerlijke verse soepen en maaltijden. Studenten komen langs om de soep te brengen en nemen dan ook de tijd voor een gezellig praatje. Daar wordt je blij van!

Onlangs is Oma's Soep met een nieuw initiatief begonnen: **Oma's Pen/Belvriend!** Hier matchen we opa's en oma's met vrijwilligers, op basis van interesses. Als je aan elkaar gekoppeld bent kun je met elkaar schrijven of bellen. Dat mag over alles gaan: het weer, wat je beleeft hebt of boekentips.

"We krijgen al veel positieve reacties van vrijwilligers, die onze oproepen hebben gezien via social media. En we hebben al vele matches kunnen maken waardoor telefoons van onze ouderen tegenwoordig roodgloeiend staan en inboxen vollopen" meldt Oma's Soep

"Maar, nu zoeken we meer Opa's en Oma's, die onze oproepen nog niet hebben gezien, maar misschien wel behoefte hebben aan extra contact. Dus: ken jij nog een opa of oma, van jezelf of iemand anders die misschien een beetje eenzaamheid ervaart, tijd over heeft, en zou opbloeien van een [#Penvriend/](#) [#Belvriend](#)? Stuur dan een mailtje naar Julot@omassoep.nl, om wie het gaat en hoe we hen kunnen bereiken om een profiel voor ze aan te maken op onze website.

Ken je een opa of oma die het makkelijk vindt om zelf een profiel aan te maken? Stuur ze dan deze website door: <https://www.signup.omassoep.nl/omas-pen-belvriend>



Uitgelicht

Seniorenhonk

Vermeertoren
Van Beresteynstr 169b
Vrijdag 10-12.00u
Mozartlaan 422
Ma en do 10-12.00u
Ezelsveldlaan 216
Di 10-12.00u

Buurtfeest Hoogenhouckstraat

Zo 15 september 14.30u

Kom gezellig langs! Neem
wat lekkers mee!

Buurtrestaurant Onder de Pannen

20 sept Hofkerk 17.15 u
30 sept De Parel 17.15u
Info 0641554592

Maaltijdviering

Za. 21 sept. 15 – 16:00
Kapel Maria van Jesse

Op de koffie in de (Bethlehem)kerk

Zaterdag, 28 sept 10:30 –
12:30

Wandeling vanaf De Papaver

Vr 27 sept 10– 11:30
Wandeling door de mooie
natuur van de Delftse Hout.
Start bij de Papaver ,
Kroftlaan 6, Delft

Lunchcafé Wipmolen

Zo. 29 sept. 12 – 14:00u.
De Wipmolen
Professor Krausstr 71-b,
Gratis en vrijblijvend. U
kunt gewoon binnenlopen
voor een praatje en
genieten van het
lunchbuffet.

Workshop "God in de klimaatcrisis" Verschoven

De workshop God in de klimaatcrisis gaat NIET door op 26 september. De Workshop wordt verschoven naar een later tijdstip

Ben je alsnog geïnteresseerd geraakt laat het weten via fair.groen@gmail.com
En we houden je op de hoogte.



**God in de
klimaatcrisis**