

## Nieuw bestuurslid!

Luc van der Sar is sinds december 2023 bestuurslid van SchuldHulpMaatje Delft! Met een passie voor PR, zal hij zich toeleggen op het vergroten van onze naamsbekendheid, in eerste instantie vooral onder kerken en moskeeën. Als onderdeel van zijn inzet lanceert hij deze nieuwsbrief, een middel om jullie te informeren over de ontwikkelingen van ons werk. Daarnaast zijn de eerste presentatie bij kerken gegeven. Met Luc aan boord kunnen we niet alleen rekenen op frisse ideeën, maar ook op een gerichte aanpak om nog meer mensen te bereiken en ondersteuning te bieden aan hen die het nodig hebben. Heb je input, hij is goed te bereiken! Stuur een berichtje 06 38 40 76 48 of mail naar [lucvandersar@isofa.nl](mailto:lucvandersar@isofa.nl)

## Geldzaken voor Elkaar

**In deze rubriek geven we telkens uitleg over relevante organisaties binnen het werkveld van Schuldhulpmaatje Delft.**



Geldzaken voor Elkaar is een samenwerkingsverband van Humanitas Thuisadministratie, SchuldHulpMaatje Delft, en de Formulierenbrigade en Thuisadministratie van Delft voor Elkaar.

De samenwerkingspartners richten zich voor een deel op dezelfde problematiek, maar het is lang niet voor iedereen duidelijk bij wie je voor welk probleem moet aankloppen. Met een gezamenlijk inloopspreekuur (elke woensdag van 14.00-16.00 uur) en een gezamenlijke [website](#) wordt er getracht één ingang te creëren om het voor de Delftenaren zo makkelijk mogelijk maken om de juiste hulp te vinden.

## Alie Hovius



.. is sinds 2011 Maatje bij SchuldHulpMaatje Delft\*. Ze omschrijft zichzelf als een doener, mensenmens en verantwoordelijk.

Alie begon dit vrijwilligerswerk dankzij haar ervaring als wijkverpleegkundige. Ze zag dat stress, waaronder geldzorgen, mensen ziek kon maken. Daarom zocht ze naar manieren om te helpen en vond deze via de kerk bij SchuldHulpMaatje Delft.

Een onvergetelijke ontmoeting was met Ben in 2012. Hij had een licht verstandelijke beperking en was boos op diverse instanties. Alie hielp hem gesprekken met instanties voor te bereiden, wat hem rust gaf. Hij kwam uiteindelijk onder bewind en zijn schulden werden opgelost. Twee jaar geleden ontmoette Alie hem weer; hij was veel rustiger en blij dat alles was opgelost.

Alie leerde het belang van grenzen stellen. Hoewel ze graag mensen helpt, moet ze soms aangeven wanneer haar hulp niet meer mogelijk is of wanneer gedragingen onacceptabel zijn. De moeilijkste situaties zijn die met kinderen, die de gevolgen ondervinden van de problemen van hun ouders.

\* Mede voor haar vrijwilligerswerk heeft Alie afgelopen 26 april een lintje ontvangen!