

Nieuwsbrief 20

Steek een kaarsje aan - Herdenkingsbijeenkomst op zondag 6 november

Op zondag 6 november ben je welkom bij Lichtjes voor Delft, een bijeenkomst die in het teken staat van het gedenken van hen die overleden zijn. We willen dan alle Delftenaren de gelegenheid geven om dierbare overledenen te gedenken door een kaarsje aan te steken en een naam of een gedachte op een groot schilderdoek te schrijven. Lichtjes voor Delft begint om 14.30 uur op de Markt, bij de Nieuwe Kerk. Aansluitend om 15.00 uur is er in de Nieuwe Kerk een korte dienst rond het thema 'verdriet delen'. In de dienst worden er mooie liederen uitgevoerd, is er ruimte voor stilte en gebed, wordt er een gedicht en een tekst uit de bijbel gelezen en een overdenking gehouden.

Lichtjes voor Delft wordt georganiseerd door CityKerk Delft/Protestantse Gemeente Delft, het Stadsklooster Delft en Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehof, in samenwerking met de Raad van Kerken Delft.

Wijziging inloopsprekuren

Het spreekuur van Delft voor Elkaar voor de Oekraïense vluchtelingen bij Abtswoude Bloeit is op 25 oktober beëindigd. Je kunt vanaf 1 november met je vragen en/of problemen terecht op onze inloopsprekuren bij de gemeente Delft op de volgende dagen:

Dinsdagen: 14.00 tot 16.00 uur

Donderdagen: 10.00 tot 12.00 uur

Tijdens de inloopsprekuren is er ook een tolk aanwezig.

Vaccinatie tegen het coronavirus

Vanwege het oplopen van het aantal besmettingen is het belangrijk om weer goed beschermd te zijn tegen de verschijnselen van Covid. Alle 12-plussers kunnen stapsgewijs een herhaalprik halen. Houd de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/herhaalprik in de gaten, hier kun je zien welke geboortejaar aan de beurt is. Momenteel kan iedereen geboren in of voor 1992 een afspraak maken voor de herhaalprik.

Om een afspraak te maken voor de herhaalprik ga naar planjeprik.nl of bel met 0800 7070

(7 dagen per week van 8.00 - 20.00 uur). Ben je zwanger? Vermeld dat tijdens het maken van de afspraak.

Bezoek voor meer informatie en wat je nodig hebt om mee te nemen naar je coronaprik

afpraak: www.ggdhaaglanden.nl/coronavaccinatie/

Aankomende feestdagen in Nederland

1. Halloween - 31 oktober

Ieder jaar op 31 oktober is het Halloween. Dit betekent Allerheiligenavond en werd vroeger gevierd in het Verenigd Koninkrijk. Zij geloofden dat die avond de geesten van de overledenen hun vroegere woonplaatsen bezochten. Deze dagen werden de overledenen herdacht. Tegenwoordig is Halloween vooral een griezelig kinderfeest. Kinderen gaan zich verkleden als iets engs en bellen of kloppen aan bij de huizen in de buurt als het donker wordt. Dit doen ze alleen bij de huizen die griezelig versierd zijn met bijvoorbeeld lichtgevende pompoenen of fakkels.

2. Sint-Maarten – 11 november

Op 11 november wordt elk jaar op veel plaatsen Sint-Maarten gevierd. Die datum is de dag waarop Sint Maarten, of Maarten van Tours werd begraven. Hij was een beroemdheid tijdens zijn leven omdat hij goed voor de arme mensen zorgde, maar werd nog beroemder na zijn dood. Om die reden is 11 november een katholieke feestdag geworden. Kinderen trekken dan met een uitgeholde pompoen of lampion waarin een kaarsje of lampje brandt langs de deuren om Sint Maarten liedjes te zingen. Ze krijgen dan een snoepje. Ook worden wel lampionoptochten georganiseerd door scholen en wijk- of buurtverenigingen.