



INTERKERKELIJKE COMMISSIE
DELFLAND- ROTTERDAM

NIEUWSBRIEF

HERFST 2022

Contactadres: **Pier Jaarsma**: pjjaarsma67@hotmail.com

Bankrekening: **NL10ABNA0478257910**

t.n.v. IC Delfland-Rotterdam

Interkerkelijk Commissie Delfland-Rotterdam voor Pastorale Verzorging van Doven

Samenstelling Bestuur IC Delfland-Rotterdam

Voorzitter:	Anton Broos	abrooscz@outlook.com	06-51436194
Secretaris:	Pier Jaarsma	pjjaarsma67@hotmail.com	06-42501523
Penningmeester:	Peter Plugers	p.plugin@hetnet.nl	015-2620868
Lid:	Rob Wisse	Rwisse219@gmail.com	06-33561940
	Vacant		
Adviseur vanuit IDP:	Wim Otte	w.otte@protestantsekerk.nl	06-34185713



Van de redactie

Voor u ligt de Herfst 2022 editie van de Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam. Het zijn nog steeds zorgelijke tijden. De energieprijzen stijgen nog steeds. Veel mensen hebben financiële problemen en hebben moeite om rond te komen. Ook de Coronapandemie is nog steeds niet voorbij. Er wordt gevreesd voor een opleving van het virus in het najaar. Ook is er inmiddels een nieuw vaccinatieprogramma gestart. In het oosten van Europa woedt er nog steeds een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. We hopen en bidden dat er snel vrede mag zijn. Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en een goede zomer toe.
(Pier Jaarsma)



Overdenking

En u zult Mijn getuigen zijn (...) in Jeruzalem (...) Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:1-11)

Het Bijbelboek Handelingen gaat over getuigen van Jezus en over bekeerlingen. Het gaat dus over mensen die Jezus ontmoet hebben en vertellen welke betekenis dat heeft. Dat begint bij de leerlingen die getuigen zijn geweest van Jezus' optreden, van Zijn dood en opstanding. Je zou denken dat ze alles van Jezus begrijpen. Maar verassend genoeg klinkt dan toch de vraag of Jezus dan nu koning van Israël gaat worden. De dood van Jezus was een zware teleurstelling, maar daarom was het wonder van de opstanding des te groter. Zou Jezus nú dan de macht grijpen? Maar nee, ze moeten nog veel leren. Leren wachten op de kracht van de Heilige Geest. En dan zullen ze getuigen worden. Het Koningschap van Jezus wordt werkelijkheid door de kracht van het Woord, dat levens op zijn kop zet. Dat woord wordt door leerlingen van Jezus doorgegeven tot in alle uithoeken van de aarde. Wat kunt u, kun jij over Jezus vertellen? En waar heb je nog te leren?
(Een handvol Koren 2022 – ds. M.A. Geluk -Peru)



Coronacrisis



De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus, vermoedelijk afkomstig van een dierlijke gastheer.

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen. In januari 2020 werd het virus voor het eerst geïdentificeerd. Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een pandemie door de WHO.

Het maatschappelijke leven in een aanzienlijk deel van de wereld kwam grotendeels tot stilstand, waardoor zich een economische recessie aandeede.

Er zijn momenteel geen Overheidsmaatregelen van kracht. Wel zijn er de volgende adviezen:

- * Was regelmatig uw handen.
- * Hoest en nies in uw elleboog.
- * Zet ramen open en zorg voor frisse lucht.
- * Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test
- * Haal uw vaccinatie, boosterprik of herhaalprik.

Hiermee beschermt u uzelf, uw familie, vrienden en anderen.

- * En houdt u rekening met de mensen die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. Bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn of heel vaak ziek.
- * Hou rekening met elkaar
- * Hou afstand als iemand daar om vraagt.
- * Gaat u naar iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe dan eerst een zelftest.
- * En respecteer elkaars keuzes.

Bijvoorbeeld als iemand ergens een mondkapje draagt waar dat niet hoeft.



Corona is niet weg.
Gelukkig werkt vaccineren goed.

En vaak worden mensen minder ziek door corona als ze het al eens hebben gehad.

* Op 21 september waren er in Nederland 8,40 miljoen positief geteste personen. Er waren ruim 23-duizend personen overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. Uit de 1^{ste} Coronagolf (februari-juni 2020) zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar.

* In Nederland zijn nu 12 miljoen mensen volledig gevaccineerd (=68,7% van de bevolking).

* Wereldwijd waren er op 21 september 609 miljoen positief geteste personen. In totaal waren er 6,50 miljoen personen overleden.

* Wereldwijd zijn er nu 4,94 miljard mensen volledig gevaccineerd; 63,3% van de totale wereldbevolking.

(Bronnen: Wikipedia, PKN.nl, RIVM.nl, Facebook, WHO, tijlijn-coronavirus.nl, diverse landelijke media)

Dovendiensten Delft



Vanaf juni 2021 worden alle dovendiensten gehouden in de Vierhovenkerk te Delft. Eind augustus 2021 heeft het kerkbestuur van de Vierhovenkerk bepaald dat registratie vooraf van de kerkgangers niet meer nodig is. Toch wil het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam graag weten wie er naar de dovendiensten komen.

Als er namelijk geen of weinig aanmeldingen zijn voor een dovendienst, zal in overleg met de voorganger worden bekeken of die dovendienst doorgaat. Als de dovendienst niet doorgaat zullen de kerkgangers hiervan per Whatsapp op de hoogte worden gebracht.

Ook als de voorganger ziek is en er kan geen vervanger worden gevonden, zal de dovendienst niet doorgaan.

De procedure is als volgt:

- * in de week voorafgaande aan de dovendienst krijgen de kerkgangers van de IC via de Whatsappgroep een uitnodiging;

- * zonder voorafgaande aanmelding is het niet mogelijk om naar een dovendienst te gaan;

- * na vrijdagavond 18.00 uur is aanmelding niet meer mogelijk;

- * de linker ingang van de kerk moet worden gebruikt om binnen te komen;

- * er is collecte door middel van het rondgaan van collectezakken;
- * er is koffiedrinken na afloop;
- * aanwijzingen van de coördinator in de kerk moeten altijd worden opgevolgd.

Gecombineerde kerkdiensten

Per 25 februari 2022 zijn vrijwel alle maatregelen ter bestrijding van de Corona Pandemie komen te vervallen. Voor het bezoeken van gecombineerde kerkdiensten in Het Boek en de Vierhovenkerk te Delft is aanmelden niet meer nodig. Bij de overige gecombineerde kerkdiensten wil het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam graag weten wie er komt.

De procedure is als volgt:

- * ongeveer 3 weken voorafgaande aan de gecombineerde kerkdienst neemt de IC contact op met scriba van de kerkelijke gemeente waar de gecombineerde kerkdienst wordt gehouden. Er zal gevraagd worden of en hoeveel kerkgangers van de IC aanwezig mogen zijn;
- * in de week voorafgaande aan de gecombineerde kerkdienst krijgen de kerkgangers van de IC een email met een uitnodiging;
- * zonder voorafgaande aanmelding is het niet mogelijk om naar een gecombineerde kerkdienst te gaan;
- * na vrijdagavond 18.00 uur is aanmelding niet meer mogelijk;
- * Alle op dat moment geldende maatregelen moeten worden nageleefd;
- * koffiedrinken na afloop is afhankelijk of de kerkelijke gemeente dit heeft geregeld;
- * aanwijzingen van de coördinator in de kerk moeten altijd worden opgevolgd.
- * als er geen kerkgangers zich hebben aangemeld, zal de IC in overleg met de kerkelijke gemeente proberen een online kerkdienst mogelijk te maken; waarbij de gebarentaaltolk zo goed en duidelijk mogelijk in beeld zal komen; de kerkgangers ontvangen een email met een link om de kerkdienst online te volgen.

Kerkdiensten

Naar aanleiding van een aantal kerkdiensten uit de afgelopen periode:

- op zondag 3 juli was er geen kerkdienst
- op zondag 10 juli ging Wolter Smit voor in de dovensdienst te Delft. Hij sprak over Genesis 5: 1-5 en 2 Korintiërs 5:17. Het thema was "Een nieuwe schepping". God staat aan het begin en houdt de wereld in Zijn hand. Hij wil niet dat de wereld verloren gaat. Met Jezus komst begint een nieuwe tijd en een nieuw leven. Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. Geloven en vertrouwen door Jezus te

vragen: kom en help ons, geef kracht. Dat geloven geeft kracht om verder te gaan.

- op zondag 17 juli was er geen kerkdienst
- de dovensdienst van 24 juli in Delft ging niet door. Er waren geen aanmeldingen. In goed overleg met Wolter Smit is besloten om de dienst te laten vervallen.
- op zondag 31 juli ging Jan Jongeneel voor in de dovensdienst te Delft. Hij sprak over 1 Korintiërs 15: 50-58. Het thema was: "Overwinning op de zonde en de dood door Jezus Christus". Na het aardse leven is er een nieuw leven. De dood is door Jezus overwonnen! Als Jezus terugkomt ontvangt iedereen een nieuw lichaam. God zorgt voor ons en geeft rust. De toekomst is leven als een kind van God, met God en voor God. God roept ons naar Zijn Heerlijkheid! Wees standvastig en niet onzeker!
- de dovensdienst op 7 augustus te Delft, waarin ds. Wim Otte zou voorgaan, werd in goed overleg geannuleerd. Dit vanwege de zomervakantie.
- op zondag 14 augustus was er een gecombineerde kerkdienst in de Vierhovenkerk te Delft. Ds. David Knibbe sprak over Jeremia 23:23-29 en Lucas 12:49-56.



Het thema was: "Dromen en Geloof". Jezus gaat ons voor in de doop. Hij baant een weg naar het Licht. Geen droom, maar opwekking, om elke dag als een vrij mens te leven.

- op zondag 21 augustus ging ds. Dinant Poortman voor in de dovensdienst te Delft. Hij sprak over Hosea 11:8-9. Thema: "Ik ben God en niet een mens." Het volk Israël moet schuld belijden en terugkeren tot God. Als Israël dat niet doet, moet het de gevolgen dragen. De ontrouw van Israël wordt afgebeeld in het huwelijk van Hosea. God neemt zijn volk terug. God wil geen oordeel, maar een leven dat mensen gelukkig maakt, met Hem en met elkaar. Tot eer en lof van Hem.
- de dovensdienst op 28 augustus te Delft ging niet door. Er waren te weinig aanmeldingen. In goed overleg met Jan Jongeneel is besloten om de dienst te annuleren.
- op zondag 4 september ging dovenpastor Wim Otte voor in de dovensdienst te Delft. Hij sprak over Lukas 10: 1-11 en 17. Het thema was: "De wereld in om het goede nieuws te vertellen." Zonder hulpmiddelen worden de leerlingen de wereld ingezonden. Dwars door Samaria heen.

Als gelovige ervaar je Jezus dichtbij: geen ziekte, geen dood en een veilig leven. Maar zo gaat het niet! Er zijn ook moeilijke tijden. Soms moet je gewoon proberen, ook door moeilijke tijden heen. De leerlingen keren vol blijdschap terug. Ze hebben contact gemaakt met de Samaritanen. Ze kregen te eten en te drinken. Leerling zijn van Jezus: de boodschap doorgeven en blij terugkeren!

- op zondag 11 september was er geen kerkdienst
- voor de dovendienst op 18 september te Delft kwamen te weinig aanmeldingen binnen. In goed overleg met Carola Veldhuizen is toen besloten de dienst te laten vervallen.
- voor de dovendienst op 25 september, waarin Wolter Smit zou voorgaan, kwamen te weinig aanmeldingen binnen. In goed overleg met Wolter Smit is besloten de dienst te annuleren.

Kerkdiensten terugzien



De kerkdienst van 14 augustus kan worden teruggezien op:

<https://www.youtube.com/watch?v=0wSWOCBLVTw>

Uiteraard zolang deze beschikbaar is via YouTube of via de website van de kerk.

PREEKROOSTER



Let op: Als u een kerkdienst wilt bezoeken moet u zich aanmelden.

2 oktober – 10.00 Het Boek, Sandinoweg 151, 2622 DW Delft (G), ds. J.C. Hardeman met tolk

9 oktober – Ned. Herv. Kerk, aan het Prins Willen III plein 4, 2684 VP Ter Heijde, dienstdoende predikant met tolk

16 oktober – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft (D), W. Smit

23 oktober – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft (D), C.M. Veldhuizen

30 oktober – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft (D), J.A. Jongeneel

6 november – geen dienst verzorgd door IC Delfland-Rotterdam

13 november – 10.00 Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G), mw. J. Sneep-Oorbeek met tolk

20 november – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft (D), J.A. Jongeneel

27 november – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft (D), C.M. Veldhuizen

4 december – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft (D), ds. W.M. Otte

11 december – 10.00 Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker, ds. C. Schoonenberg met tolk

~~**18 december** – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft (D), voorganger nog niet bekend~~

25 december – 10.00 Koningkerk (Koningszaal), Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2271 KR Voorburg (D), gezamenlijke Kerstviering met IC Den Haag e.o. en IC Zoetermeer

(G=Gecombineerd D=Dovendienst)
(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Collecterooster



Vanaf 17 april 2022 wordt er weer tijdens de dienst gecollecteerd in de dovendienst. Hierbij gaan 2 collectezakken rond:

* **eerste collecte** bestemd voor de IC Delfland-Rotterdam.

* **tweede collecte** is voor "een goed doel".

Voor het jaar 2022 heeft het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam besloten dat de opbrengst gaat naar de Dovenschool in Indonesië.

Alle collectes van harte aanbevolen.

Preekrooster 2023

Doordat er 3 voorgangers in het Dovenpastoraat stoppen per 2023 zijn er minder dovendiensten. Het bestuur heeft die vrijgekomen zondagen "opgevuld" met gecombineerde diensten in de Vierhovenkerk of in Het Boek te Delft. Er is dan een gebarentolktolk aanwezig. En de dienst wordt online uitgezonden met de tolk in beeld. Kerkgangers hoeven zich dan niet meer aan te melden voor de dienst.

Afscheid

Op 21 augustus 2022 was het de laatste keer dat ds. Dinant Poortman voorging in een dovendienst te Delft. Per 1 januari 2023 stop hij als voorganger in het Dovenpastoraat. Onder het koffiedrinken werd hier aandacht aan geschonken.



De secretaris van de IC Delfland-Rotterdam bedankt Dinant Poortman voor de vele keren dat hij naar Delft en Rotterdam kwam om een dienst te leiden. En dat er altijd een beroep op gedaan mocht worden. Het bestuur en de kerkgangers wensen de familie Poortman alle goeds toe.

Huwelijksjubileum



Op 27 september mochten Jan en Ria Jongeneel gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Deze mijlpaal werd die dag uitgebreid gevierd met de kinderen en hun echtgenoten en kleinkinderen, familie en vrienden. Namens het bestuur en kerkgangers van harte gefeliciteerd!

Ziekte

Allen die ziek zijn, lichamelijk of geestelijk, wensen en bidden wij Gods zegen toe. God belooft Zijn biddende kinderen bij te staan. Blijf vertrouwen, hopen en bidden. Wij bidden met u

en voor u. Heerlijk is die verbondenheid, met God en met elkaar. Zo zijn wij werkelijk, geestelijk en hartelijk, gemeente van Jezus Christus, in de dankzegging en de voorbede voor elkaar.

Ziekte en voorbede



In overleg met de voorganger is het mogelijk om voorbede te doen tijdens een dovensdienst of gecombineerde kerkdienst. Hierbij valt te denken aan oorlogen, vervolgingen, hongersnoden. Maar er kan ook voorbede worden gedaan voor bijvoorbeeld zieke kerkgangers, gemeenteleden, familieleden. Als u voorbede wilt laten doen, wilt u dat dan doorgeven aan Rob Wisse? Zijn contactgegevens staan op de voorkant van deze Nieuwsbrief.

Bijbelkring



Ook in het seizoen 2022/2023 is er weer een Bijbelkring. De Bijbelkring wordt gehouden in **Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN te Delft**, van 13.30 uur tot 15.30 uur. Onder leiding van dovenpastor Wim Otte. Ook komend seizoen zal er nog een gebarentolk aanwezig zijn.



De datums zijn: (allemaal op donderdag)
> 13 oktober 2022
> 10 november 2022
> 19 januari 2023
> 9 maart 2023
> 18 mei 2023

In het nieuwe kerkjaar zijn we begonnen met een nieuw thema. Verhalen uit het oude testament. De eerste hoofdstukken van Genesis. Dat deel van de Bijbel waar vooral verhalen staan, waar het er soms rauw aan toegaat, maar waar God ook verrassend dichtbij komt. Mocht je – ook als je wat verder weg woont – mee willen doen: laat het me weten! Dan neem ik u gewoon mee in de uitnodigingen. Van de

mensen die de drempel over zijn, krijg ik positieve signalen. Van harte welkom.
(Ds. Wim Otte)

Gemeentemiddag 2023



Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam is van plan om op **zaterdag 10 juni 2023** de jaarlijkse Gemeentemiddag te houden. In Het Boek te Delft. Hoe de middag er verder uitgaat zien is nu nog niet bekend.

Van het Bestuur

Het bestuur vergaderde op 8 september in Het Boek te Delft. Het was een relatief korte vergadering. Het belangrijkste punt was het vaststellen van het preekrooster voor het komend jaar. Ook de financiële positie van de IC werd besproken. Die ziet er goed uit! Verder is de Gemeentemiddag geëvalueerd en een nieuwe datum voor volgende jaar vastgesteld. De volgende vergadering is op donderdag 17 november in Het Boek te Delft.

Oproep



Heeft u een vraag over de dovendienst, bijvoorbeeld over de collecte, of over de belichting of een

andere vraag of opmerking? Aarzel niet! Meldt dit bij het bestuur via email pjaarsma67@hotmail.com of bespreek dit met Rob Wisse. Elke vraag of opmerking zal door het bestuur worden besproken. Als het nodig is zullen er aanpassingen worden gedaan.



Dove leden IC Bestuur

Volgens de regels van de IC Delfland-Rotterdam moet het bestuur ook bestaan uit dove kerkgangers. Immers zij kunnen zelf het beste bepalen welke aanpassingen er nodig zijn. Het bestuur van de IC is op zoek naar nieuwe dove/slechthorende leden. Het bestuur vergadert 4 keer per jaar in Delft. Bij de vergadering is ook een gebarentaaltolk aanwezig, die u/je zelf mag regelen. De uren van de gebarentaaltolk worden via Tolcontact door de IC betaald.

Lijkt het u/je een uitdaging om mee te beslissen over het werk van het Dovenpastoraat in de regio Delfland-Rotterdam, meld(t) u/je dan aan via pjaarsma67@hotmail.com.

WhatsApp-groep



Per 12 december 2018 is er een speciale WhatsApp-groep gemaakt onder de kerkgangers van de IC Delfland-Rotterdam.

Per 12 december 2018 is er een speciale WhatsApp-groep gemaakt onder de kerkgangers van de IC Delfland-Rotterdam. Daarmee kunnen de kerkgangers nog sneller op de hoogte worden gebracht van nieuws en veranderingen van kerkdiensten. En kunnen er afspraken gemaakt worden met betrekking tot meerijden. Niet in alle gevallen zal de informatie daarna nog met de email worden verspreid. Als je wilt worden toegelaten tot deze WhatsApp groep, stuur dan een e-mailtje met je mobiele nummer naar pjaarsma67@hotmail.com

Facebook



Sinds 5 juni 2016 heeft de IC Delfland-Rotterdam haar eigen Facebook-pagina. Like ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de kerkdiensten. Wekelijks bereikt deze Facebookpagina ongeveer 140 personen. Ook het IDP – Dovenpastoraat heeft sinds februari 2019 een eigen Facebookpagina.

Verjaardagen



10 september – Niek Veldman
4 oktober – Dick van Winden
21 oktober – Rob Wisse
23 oktober – Martine Jaarsma
26 oktober – Gert Verhaar
12 november – Pieter Maat
20 november – Eline Verhaar
9 december – Erika Dibbets
15 december – Kees Smit
27 december – Kees Konijnenburg
Van harte gefeliciteerd!

Website Dovenpastoraat



interkerkelijk
dovenpastoraat

Het Dovenpastoraat heeft een eigen website, namelijk www.doofenkerk.nl. Hierop staan de gecombineerde en dovendiensten. Verder is er veel informatie te vinden over het Dovenpastoraat, activiteiten, nieuws en namen en emailadressen van de ICs in geheel Nederland. (Pier Jaarsma)

Kerkdiensten

Nog steeds is het mogelijk om zondags kerkdiensten met een gebarentolk te volgen.



[dovendienst](#) / [gecombineerde dienst](#) / [livestream](#) / [aanmelden](#)

Bij de kerkdiensten op de website zijn pictogrammen toegevoegd. Daardoor is in één oogopslag te zien of het om een gecombineerde of dovendienst gaat en of er een livestream is. Ook kunt u zich aanmelden voor een kerkdienst.

Website Dovenpastoraat



Het Dovenpastoraat heeft een eigen website, namelijk www.doofenkerk.nl. Hierop staan de gecombineerde en dovendiensten. Verder is er veel informatie te vinden over het Dovenpastoraat, activiteiten, nieuws en namen en emailadressen van de ICs in geheel Nederland. (Pier Jaarsma)

Uitzending kerkdienst voor doven

Bijna iedere maand komt er een nieuwe overdenking op internet te staan. Volg je ze ook al? Je kunt ze vinden op onze website www.doofenkerk.nl en ook in de IDP-app. Ook op Facebook delen we ze. De overdenkingen worden honderden keren bekeken! Momenteel zijn we bezig om een nieuwe serie opnames voor te bereiden. We hopen en bidden dat we op deze manier het evangelie kunnen verspreiden in de dovenwereld. Dus als je zelf enthousiast bent over de opnames, deel ze a.u.b. met anderen. Zo verspreidt het licht van God zich in de dovenwereld.

(Ds. Martin Visser – Nieuwsbrief IDP 2022-02)

Deze meditaties staan ook op de website <https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/>

Op **9 september** is er een overdenking verschenen van dovenpastor Hendrik Stevens (NGT, en ondertiteling) n.a.v. het thema: "Jezus zoekt een relatie". Een overdenking over Lukas 19: 1-10 Het schilderij van "Zacheus" van Soichi Watanabe is daarbij te zien.

In **oktober** is er geen overdenking.

Op **4 november** zal er een overdenking verschijnen van Wim Otte (NmG), n.a.v. het thema: "Wat kinderen ons leren", uit Lukas 2: 1 t/m 7. Een schilderij van Pieter Breughel is daarbij te zien

In **december** volgt een overdenking van Wolter Smit, n.a.v. Jesaja 9:1-6. Met als thema: "Advent".



Ook op de website <https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/> vindt u preken met gebaren. In samenwerking met dovenpastor Carola veldhuizen zijn een aantal preken met gebaren opgenomen

Landelijke Contactdag 2022



De landelijke contactdag van het IDP is, zo de Here wil, op zaterdag 12 november 2022. De locatie is de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 in Hilversum.

Het programma loopt van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

Een groot onderdeel van het programma zijn workshops Bibliodrama omdat voor doven beeldende taal belangrijk is. Ook wordt aandacht besteed aan 50 jaar IDP.

Aanmelden kan via www.doofenkerk.nl of via taakgroepics@doofenkerk.nl

IDP-app

Sinds mei 2021 heeft het IDP een eigen app. Je kunt hem downloaden via je smartphone. Via de app krijg je heel veel informatie. Welkom in onze digitale wereld! Je kunt de app downloaden via de Playstore op je mobiele telefoon.

De IDP app staat klaar!

- leg **contact** met andere dove christenen
- **blijf op de hoogte** van het IDP
- maak de **dovencultuur** meer zichtbaar
- ontvang **geloofsverdieping** in de eigen taal



Vrijwilligers



"Als IDP hebben we veel plannen en dromen. Maar daarom hebben we ook heel veel vrijwilligers nodig. De eersten hebben zich al gemeld. Wie volgt? Je krijgt alle kans om je zelf en het IDP te ontwikkelen. Zie www.doofenkerk.nl/activiteiten/ikdoemee Kijk ook op Insta, Facebook en LinkedIn en deel onze berichten in je netwerk. Hartelijk bedankt." (Ds. Martin Visser – IDP-app 30-08-2022)

NCBD



De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven.

Kalender activiteiten NCBD:

14 okt Bijeenkomst PDC, thema orgaandonatie
5 nov JoCDay

12 nov IDP viert haar 50-jarige jubileum (Uit NCBD Bondsblad – juni 2022)

Platform Dove Christenen



"Opnieuw ontvangt u de uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst met een interessant thema: "Orgaandonatie: een

kwetsbaar onderwerp", door Rineke Heij, beleidsadviseur bij de NPV en medewerker van de Advieslijn. Wegens omstandigheden van de spreker werd de netwerkbijeenkomst in het voorjaar geannuleerd. Gelukkig hebben we een nieuwe datum kunnen prikken: vrijdag 14 oktober 2022."

Locatie: Kapel van het gebouw De Geldershorst, Willy Brandtlaan 40 te Ede.

Programma:

18:00 uur ontvangst met broodmaaltijd

19:00 uur opening Bijbel en Gebed

19:15 uur spreken

20:00 uur pauze

20:30 uur spreken

21:15 uur dankwoord

21:30 einde bijeenkomst

Er zijn tolken -NmG/NGY/Stem/Schrijf aanwezig

Opgeven via:

platformdovechristenen@gmail.com

Graag voor 30 september 2022.

(Werkgroep Lid Platform Dove Christenen – 28 mei 2022)

DCF-nieuws



DCF Nederland staat voor Deaf Christian Fellowship Nederland en is opgericht op 18 september 2000. De DCF zet zich in voor dove christenen in - en buiten Nederland, organiseert

regelmatig een ontmoetingsdag, gebedsdag, themadag, manndag, vrouwendag, weekends, etc. DCF geeft regelmatig een digitale uit.

Werelddovendag wordt Gebarenfestival

Werelddovendag op 24 september ging niet door. In plaats daarvan was er een Gebarenfestival in het Maximapark te Vleuten. Dit was eenmalig. Volgend jaar zal er weer gewoon een Werelddovendag zijn en de jaren daarna ook. Het thema van het Gebarenfestival was: "Visuele Verrijking." Tijdens het Gebarenfestival was er een mini symposium (NGT uit de kast), een Kunstexpo, optredens, Games, diverse workshops (Martijn Kookt en Cas Wolters) en natuurlijk Foodtrucks. En er werd volop gevierd dat de Nederlandse Gebarentaal wettelijk is erkend.

JoCDay



De datum voor de volgende JoCDay is bekend: 5 november 2022. Noteer deze datum alvast in je agenda. Informatie over het thema en de locatie volgt nog.

(Facebook, 18 mei 2022)

Heidag Dovenpastores

Op 5 juli 2022 hadden de dovenpastores een Heidag te Soest. Ds. Martin Visser op Facebook: "We zagen elkaar in Stay Okay te Soest. Een inspirerende plek. We deden intervisie en keken naar elkaars jaarverslagen, onderbroken door een lekkere lunch. Heel boeiend en verbindend! Daarna gezellig gevaren op de Loosdrechts Plassen en samen gegeten. Voor herhaling vatbaar..."



Jubileum

Op 16 juli 2022 stond ds. Martin Visser, predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), 25 jaar in het ambt. Marinus Visser werd geboren op 20 juli 1972 in Sliedrecht. Hij studeerde theologie in Apeldoorn

en werd in 1997 predikant in Klundert. Daarna stond hij in Siegerswoude-De Wilp (2002) en in Nunspeet (2008). Sinds 2015 is hij predikant voor het Dovenpastoraat. (Reformatisch Dagblad, 16 juli 2022)

Bijbels cryptogram

Hierbij een aantal cryptische omschrijvingen van namen die in de Bijbel voorkomen. De gevraagde naam is onderstreept. De oplossing hiervan staat elders in deze Nieuwsbrief. Veel plezier en succes!

1. Was hij de eerste bootvluchteling?
2. Hij was de jongste van het gezin.
3. Was hij de eerste walvisvaarder?
4. Deze Bijbelse plaats ligt ook in Zwitserland.
5. Een Bijbelse plaats die ook opslagplaats is.
6. Bijbelboek van een dominee.
7. In dit Bijbelboek worden de meeste kilometers afgelegd.
8. Na het eten werd veranderde hij de verjaardagskalender.
9. Het dier ziet meer dan zijn berijder.
10. Haar redding was een rode draad.

Financiële ondersteuning

Als u het werk van het Dovenpastoraat wilt steunen dan kunt u een gift over maken op **NL 10 ABNA 0478 2579 10** t.n.v.

IC Delfland-Rotterdam. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor in de inkomstenbelasting. Vanaf de aangifte Inkomstenbelasting 2020 kunnen er alleen giften worden afgetrokken aan een ANBI-instelling. De IC kan geen ANBI-status krijgen. Door gebruik te maken van de ANBI-status van een plaatselijke kerk kunnen giften aan de IC Delfland-Rotterdam fiscaal worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie pjajaarsma67@hotmail.com. Dankzij uw gift kunnen wij dovendiensten en activiteiten blijven organiseren voor onze kerkgangsters. Alvast bedankt!

Tenslotte

In de kerk: "moment met de kinderen".

Dominee: "Ik ga op vakantie en ik neem mee..."

Kind 1: "M'n badpak!"

Dominee: "Tuurlijk!"

Kind 2: "Een boek!"

Dominee: "Goed zo!"

Kind 3: "De hamster!" Kerk lacht hard. De lieve dominee knikt begripvol: "Mooi. Want hamsters willen ook weleens naar Frankrijk!"

(uit Petrus - @margriet Zuid op Twitter)

Antwoorden Cryptogram

1. Noach
2. Benjamin
3. Jona
4. Sion
5. Silo
6. Prediker
7. Handelingen
8. Jakob of Ezau
9. Bileam
10. Rachal

Op deze plek vertelt een geestelijk verzorger over een gebeurtenis die hem of haar is bijgebleven.

'Lazarus met Jezus verwisselen is bij nader inzien zo gek nog niet'

WIM OTTE
dovenpastor doofenkerk.nl



BEELDEN KUNNEN TAALBARRIÈRES SLECHTEN (OF TOCH NIET?)

In de aanloop naar de verkondiging merkte ik dat de aandacht verslaptte. Niet zo heel verwonderlijk. Het was een dovendienst. En hoe je het ook wendt of keert, je ontkomt als voorganger niet aan gesproken taal en iets van muziek. Ik ondersteunde weliswaar met gebaren en er was een ervaren tolk die zelfs de liederen wist te vertalen, maar je voelt toch de afstand. Gelukkig kunnen beelden taalbarrières slechten. Het groot projecteren van Rembrandts bekende 'Opwekking van Lazarus' bood de nodige visuele handvatten. Ik had weer ieders aandacht.

Echter, na afloop verslikte ik me bijna in m'n koffie. Een van de aanwezigen gebaarde dat ze Jezus zo bemoedigend fier uit het graf omhoog vond komen. Door het dwingende lichtspel in combinatie met mijn, toch niet helemaal heldere, uitleg had ze op het schilderij Lazarus voor Jezus aangezien. Het misverstand was hier gelukkig te verhelpen. Maar ik ben er sindsdien niet meer helemaal gerust op.

Met beeldmateriaal - een kunstwerk, een filmfragment - probeer ik als horende voorganger het evangelie wat dichter bij het hart van dove gemeenteleden te brengen. Wie namelijk doof is geboren, denkt en communiceert in een sierlijke, visuele gebarentaal. Pas op latere leeftijd komt een doof persoon op school in aanraking met het gesproken en geschreven Nederlands.

Maar doet het beeld wel wat ik wil? Welke interpretaties en betekenissen worden er opgeroepen? En kun je dat als voorganger enigszins reguleren? Ik vertrouw er maar op dat de Geest een beetje helpt. Door gemeenteleden in dovendiensten zelf de weg naar het levende Woord te laten ontdekken. Want Lazarus met Jezus verwisselen - en daar kracht uit opdoen - is bij nader inzien zo gek nog niet.