

# Parkeerstress onder kerkgangers

'In de grote binnenstadkerken kunnen mensen geen koffie meer drinken na de dienst of even wat gesprekje voeren, want dan hebben ze een bekeuring te pakken'. Dat is samengevat de klacht van de Raad van Kerken Delft. Oorzaak: vergunningparkeren vanaf 12.00 uur op zondag. De klacht werd niet woedend aan de kerkdeur gespijkerd, er ging een nette brief naar de wethouder.

Door: Nieuwsdienst

DELFT - "Geachte heer Harpe", schrijft Jasper van der Kooij namens de Raad van Kerken, "in de vergadering van de Raad van Kerken Delft is onlangs het onderwerp 'parkeren op zondag in de binnenstad' besproken. Het blijkt namelijk dat gebruikers van de binnenstadkerken veel last hebben van het feit dat parkeervergunningen om 12.00 uur 's middags ingaan. Een oplossing zou zijn om de tijd voor de vergunningen en



Kerkgangers moeten steeds op hun horloge kijken of de auto nog veilig staat, wie wil dat nu? Koffiedrinken is na de dienst er niet meer bij.

het betaald parkeren weer in te laten ingaan om 14.00 uur, zoals eerder het geval was."

De secretaris betreurt dat de gemeenteraad net een nieuw verkeersbesluit heeft geno-

men. "Beter hadden we de brief twee weken eerder gestuurd." Maar overheersend is het gevoel: hoe konden ze de kerken nu vergeten? Binnenkort spreekt de Raad van Kerken de wethouder en

Van der Kooij verwacht veel van het gesprek. Hij heeft zijn brief leven ingeblazen met citaten uit een beperkte enquête onder lidkerken. "Na een doopdienst in de Oude Kerk kwamen

mensen net na twaalfen bij hun auto en vonden een bekeuring." En: "Bij bijzonder diensten en felicitaties haken mensen af omdat de parkeermeter gaat lopen. Dit geeft veel onrust."